

Samen lossen we dit op....

Net als elke andere ouder zat ik ook met verzuchting te luisteren naar Rutte toen hij vlak voor de kerstvakantie de sluiting van de scholen aankondigde. Tot 19/01 dicht en de berichten van verder uitstel van heropening volgen elkaar dagelijks nu op. Het is een hele toestand om werk te combineren met het begeleiden en motiveren van de kinderen. Onze Hanne (gr 4) en Jille (gr 6) hebben ook zeker begeleiding nodig en de werkgever wil ook graag dat het werk zoveel mogelijk doorgaat. Een grote druk wordt gelegd op de ouders en we zitten allemaal op dit moment in hetzelfde schuitje. Net als in de eerste lockdown hebben wij met onze burens de handen in één geslagen. We hebben kinderen van 2 verschillende scholen, 4 verschillende jaren bij elkaar gebracht. In het huis van onze burens zitten alle kindjes aan één grote tafel hun schoolwerk te maken. Wij als ouders rouleren de begeleiding maar vragen ook aan de kinderen om elkaar zoveel mogelijk te helpen. Julie (gr 8 Lorentz) begeleidt Hanne (gr 4 Joseph) met de dictee. Jille (gr 6 Joseph) en Stijn (gr 5 Lorentz) doen samen de opdracht stopmotion film maken die bij de één op de planning staat en bij de ander telt als creatieve opdracht. Lieke (gr 8 Lorentz) praat ondertussen online met haar meester. De begeleiding van de kinderen hebben we in een schema gezet. We hebben allen 2 dagdelen te doen. Dat is goed te organiseren. Er worden naast het reguliere schoolwerk ook leuke dingen ondernomen, alles met elkaar. Terwijl in het huis van de burens de 'school' actief is, worden in ons huis de laatste nieuwtjes besproken rond het koffiezetapparaat. Er zijn 3 werkplekken ingericht, iedereen kan aan de slag.

De kinderen vinden het geweldig dat we het zo met elkaar oplossen. Julie schrijft:

*Het is alweer lockdown 2 en onze pop up school is weer bij elkaar gekomen. Het weer een heel leuk schooltje we hebben al veel leuke dingen gedaan in de 1<sup>e</sup> week zoals: een Sjoel toernooi, Filmmiddag en om het einde van de 1<sup>e</sup> week te vieren gaan we een pizzaparty houden! Vorige lockdown was een feest! En de kinderen verheugen zich op wat de toekomst ons zal brengen. Zou de schoolfotograaf weer langs komen? Gaan we weer onze eigen koningsspelen houden? Wie weet!*

Het ging bij ons vrij natuurlijk. Snel bij elkaar komen en bespreken of en hoe we dit mét elkaar zouden kunnen oplossen. Het vergt wat organisatie (meerdere scholen en verschillende jaren) maar uiteindelijk komen we hier goed uit en zijn we hierbij allemaal bij geholpen. Het verlicht de druk van ons als ouder/werknemer en het verhoogd het plezier van de kinderen. Als je het zo doet dan valt thuis onderwijs best mee. Ik raad het iedereen aan om elkaar op te zoeken en te kijken of je het met meerdere gezinnen op kunt lossen.

Thera Olthof